

HISTORIA

BLIKT VOORUIT

B
A
G
A
T
T
E
L
L

Deze week speciaal voor U:

*Di 14/10: -18u00: Voetbal: Historia VS. Babylon
@Sportkot*

*Woe 15/10: - 14u00-18u00: Après-ski dagdisco
@Fakbar letteren
-20u00-21u00: Schachtenverkoop
@MSI 01.08*

*Do 16/10: - 18u00: Historia-AV 1
@ MSI 01.08*

*Vr 17/10: -20u00: Eerstejaarsweekend!
@Scoutslokalen Asse*

Om naar uit te kijken...

Di -20u00-Woe -20u00: Letteren @ 24-urenloop

*Do 15/10: -18u45: Historia Doop
@ Arena*

Openingsuren CuDi Historia:

!!!Opgelet: De CuDi-uren op de website kloppen NIET!!!

Dinsdag 18u00-20u00

Donderdag 13u00-15u00

Cudi.history@gmail.com

Fak

Fakpromo's

Wilderen goud (vat), Tripel kanunnik (fles), Filliers appeljenever+orangina

Historia magistra vitae (Ahistorisch maar o zo leuk)

Even kort, wat is een schachtenverkoop? Wel, dit gebruik is ontstaan in het koloniale tijdperk. Men ging in Afrika zwarten in trosjes roven, om ze in de nieuwe wereld dan te verkopen waarna ze ingezet werden voor onmenselijke arbeid. Maar dit is de 21e eeuw en niks mag nog, dus dat is allemaal verleden tijd. In onzen tijd houdt het nog in dat de eerstejaars bij deze activiteit op ludieke wijze "verkocht" worden aan een lid, en dan moet deze "schacht" een week diens kleine taakjes doen (afwas, broodje halen, sponsbad...). Het is meer een binding met een ouderejaars dan hard werken, dus laat je niet afschrikken door de zilvervloot of dergelijke meer. En o ja, mensen verkopen is stout, mag niet! (enkel op woensdag 15/10, dat is de nationale feestdag van mensenverkoop).



Twitter: KringHistoria

Fb: Kring Historia

