

# HISTORIA

## BLIKT VOORUIT

B  
A  
G  
A  
T  
T  
E  
L  
L

Deze week speciaal voor U:

**Ma 17/11: -20u00: Veldvoetbal Copal-Historia  
@ Sportkot**

**-22u00: Volleybal Historia-Ekonomika  
@ Sporthal KHL**

**Di 18/11: -22u00: Cocktailfeestje: Moroccan Style  
@ Perma Historia**

**Woe 19/11: -20u00: Zaalvoetbal Historia-Ekonomika  
@Sporthal KHL**

**Do 20/11: -18u00: Infomoment Erasmus  
@ DV1 02.56**

**-20u00: Historia op de kringenzuip  
@ Fakbar Letteren**

Om naar uit te kijken...

**Ma 24/11: Onderwijshearing+90's Cocktailfeest**

**Do 27/11: Lokomotion**

## Openingsuren CuDi Historia:

Dinsdag 18u00-20u00  
Donderdag 13u00-15u00  
Cudi.historia@gmail.com

Fak

## Fakpromo

### Gulden Draak

Historias geweldige tapmomenten: Dinsdagavond en donderdagnamiddag

Historia magistra vitae (Ahistorisch maar o zo leuk)

Setting: Juli 1807, in het stadje Tilsit, toen Pruisen, nu Rusland. Napoleon had er net de verdragen van Tilsit afgesloten met tsaar Alexander I en de Pruisische koning Frederik Willem III. Dat moest gevierd worden, vond Napoleon en hij beval zijn stafchef Alexandre Berthier een konijnenjacht te organiseren met den Alex en Fredje. Berthier zorgde hiervoor en de namiddag kon beginnen. Maar toen alle pluizige konijntjes werden losgelaten gebeurde het ondenklijke. De konijntjes liepen in een horde richting Napoleon en diens gezelschap. Het leken wel militair opgeleide beestjes, aangezien ze op tactische wijze Napoleon beklommen en diens vluchtplan, zijn koets, ook hadden ingenomen. Uiteindelijk wist Bonaparte in zijn koets weg te vluchten (waarschijnlijk met veel gekraak onder de wielen).

Zo zien we maar weer: houd uw konijnen veilig bewaard in een hermetische kluis of ander stevig afgesloten, liefst onder stroom staand, hekwerk, THEY'RE WATCHING YOU.



**JUST  
EAT**



Twitter: KringHistoria

Fb: Kring Historia

<http://www.kringhistoria.be>

