



# HISTORIA

## BLIKT VOORUIT

B  
A  
G  
A  
T  
T  
E  
L  
L

Deze week speciaal voor U:

Ma 10/11: -18u00: *Onderwijsvergdering*  
@ Perma

Di 11/11: -22u00: *Verdiepingsfeestje Koco*  
@ Fakbar Letteren

Woe 12/11: *Voetbaldag: -13u00-19u00: Fifa-Toernooi*  
*-20u00: België-IJsland Live*  
@ Perma

Do 13/11: *Verbroederingskroegentocht @ Gent*  
*Meer info op Facebook!*

Om naar uit te kijken...

Di 18/11: *Reisinfo en cocktailfeest voor iedereen*

Do 20/11: *Kringenzuip*

**Openingsuren CuDi Historia:**

Dinsdag 18u00-20u00  
Donderdag 13u00-15u00  
[Cudi.history@gmail.com](mailto:Cudi.history@gmail.com)

# Fakpromo

Een knaller: Karmeliet op fles!

Historias geweldige tapmomenten: Dinsdagavond en donderdagnamiddag  
 !!!NOG STEEDS NIEUW!!! €2-deal: chips+stella=€2. YES!

Historia magistra vitae (Ahistorisch maar o zo leuk)

Vlad III Dracula (Roemeens voor 'zoon van de draak', niet verwijzend naar zijn moeder!) had het nooit echt op de Turken, omdat ze hem ooit hadden gekidnapt. Ze waren wel zo vriendelijk hem gratis toponderwijs te geven, maar kom. Toen Vlad (1431-1476) groot en sterk en vorst van Walachije was, voerde hij heel wat campagnes tegen de Turken. Op een welbepaalde nacht, terwijl Vlad eigenlijk aan verliezende kant was, besloot hij een verassingsaanval te paard uit te voeren. Dit was een succes, hoewel sultan Mehmet II niet werd gedood. Mehmet besloot de dag erna toch maar even zijn vermoeide troepen te bezoeken in levende lijve. Wat vond hij? 23 000 gespieste Turken met als gevolg dat Vlad toch wel voor even van de Turken af was.

Hier valt slechts één zeer belangrijke opmerking aan te halen: Bent u tegen de soms sterk aanwezige immigrantenpopulatie in ons land, NEEM DAN GEEN VOORBEELD AAN VLAD III

Doe een fakkeltocht of deel



flaaiers uit ofzo...

**JUST  
EAT**



Twitter: KringHistoria

Fb: Kring Historia

<http://www.kringhistoria.be>



**KBC**