



HISTORIA

BLIKT VOORUIT

B
A
G
A
T
T
E
L
L

Deze week speciaal voor U:

Ma 27/10: -20u00: Eerstejaarscantus
@Toewip

Di 28/10: -18u00: Infosessie Erasmus
@DV1 02.56

-18u00: Onderwijsvergadering
herindeling academiejaar & oriëntatieproeven
@MSI 03.09

-20u00: zaalvoetbal Historia VS KIB
@KBC-hal (sportkot)

Woe 29/10: - 18u15: Jenevervoetbal (volgeboekt)
@ Bareel verzamelen

Om naar uit te kijken...

Di 04/11: Hawaii-cocktailfeestje

Woe 05/11: Lezing Saïd El Khadraoui

Openingsuren CuDi Historia:

Dinsdag 18u00-20u00
Donderdag 13u00-15u00
Cudi.historia@gmail.com

Fak

Fakpromo

Palm Hop Select + prijzen te winnen met Palm!

Historias geweldige tapmomenten: Dinsdagavond en donderdagnamiddag

Historia magistra vitae (Ahistorisch maar o zo leuk)

In den tijd van den ouwe Chinees onder de Ming-dynastie werd dé Grote Muur van China opgetrokken (1368 enz.). Dit werd gedaan tegen de dreiging van de Mongolen in het noorden (het volk niet de anderen). Vele van de in grote getalen aanwezige wachters werden geboren bij hun post, leefden er en stierven er. Van een saai bestaan gesproken... Even een nuttige duiding voor de verandering: De mythe dat gestorven werkers en soldaten in de muur zouden begraven zijn, is fout! Er zijn wél zeker 1 miljoen mensen bij de bouw omgekomen.

Zo zie je maar weer: Stewardshiften zijn nog niet zo saai en gevaarlijk als soms wordt gedacht. Geef stewards dus niet té veel respect en aandacht. Voor de rest is duidelijk dat 14e eeuwse Chinezen meer toewijding aan hun job gaven dan frietchinezen dezer dagen.



Twitter: KringHistoria

Fb: Kring Historia / Historia 2013-2014

<http://www.kringhistoria.be>

