



HISTORIA

BLIKT VOORUIT

B
A
G
A
T
E
L
L

Deze week speciaal voor U:

*Di 24/02: -20u00: NKV lezing 3: Tekstoverlevering
in de middeleeuwen*

@ MSI 00.18

Di 24/02: -21u00: Café Arabe Cocktailfeestje

@ Perma Historia

Vr 27/02: -11u30: Cultuuruitstap

Tongeren(uitverkocht)

@Gallo-Romeins museum

Om naar uit te kijken...

*Zo 01/03 - Do 05/03: Roaring 20's Feestweek van
Historia. Check Facebook voor alle info!*

Ma 02/03: 20u30: Cavacantus. Kaarten op CuDi

Woe 04/05: 22u00: The Great Gatsby TD @ Albatros

Openingsuren CuDi Historia:

Maandag: 17u45-19u45

Woensdag: 13u00-15u00

Fak

Fakpromo

Troubadour van't vat (6.5%), Magma(9%) + Imperial Stout(9%) op fles

Cocktailpromo: Purple Haze: Violetjenever + Canada Dry

Tap eens voor Historia! Dinsdagavonden + donderdagnamiddagen

Historia magistra vitae (Ahistorisch maar o zo leuk)

Rusland staat bekend om veel zaken, maar weinig goeds (enkel wodka en communisme). Doorheen de geschiedenis hebben ze dat eigenlijk zichzelf aangedaan met zo nu en dan eens een zot als tsaar. De opperzot was misschien nog wel Ivan IV de Verschrikkelijke van de Rurikidenclan (fun fact: in de hele Russische geschiedenis zijn er slechts 2 tsaardynastiën geweest, de Rurikiden en de Romanovs). Zijn naam heeft hij gehaald bij zijn zware optreden in zijn persoonlijk stukje grond in het Noorden, de Opricnina. Om hier zijn macht sterk door te laten dringen had hij een leuke bende bijeengescharreld, de zogenaamde "Opricniki". Zij waren volledig in het zwart gekleed met een hondenkop aan hun gordel en een borstel aan de zweep, wat ofwel moest symboliseren dat hij vijanden het lan uit veegde ofwel dat zijn jeugdroom een job als wc-madam in het Musicafé was.

Een wijze levensles: Vertrouw mensen in zwarte kledij (goths, heavy metalfans, extremisten etc.) NIET. Hun enige doel is iedereen uit te moorden in naam van ALLAH, euhm ik bedoel Ivan de Verschrikkelijke.



JUST
EAT



Twitter: KringHistoria

Fb: Kring Historia

<http://www.kringhistoria.be>

