



HISTORIA

BLIKT VOORUIT

B
A
G
A
T
T
E
L
L

Deze week speciaal voor U:

**Ma 08/12: -20u00: Ontmoetingsmoment met
Ex-erasmussers @ Perma Babylon**

**-21u00: Volleybal Historia-Apolloon
@ Sporthal KHL**

**Di 09/12: -17u00 Voetbal Historia VS Proffen-
Assistenten(met Kohlrausch en Haemers!)
@ groot veld Sportkot**

**Do 11/12: Kerstetentje Historia+uitreiking PopPolls
@ Parochiezaal Pacem Wilsele**

Om naar uit te kijken...

Ma 15/12: Kerstcantus Historia MET hotdogs

**Kaarten: Ma 08/12, 16-18u en Woe 10/12, 15u-17u
@Fakbar Letteren**

Woe 17/12: Brood & Spelen is terug

Openingsuren CuDi Historia:

Dinsdag 18u00-20u00

Donderdag 13u00-15u00

Cudi.historia@gmail.com

Enkel op bestelling! Vul de google form (facebook) dan in!

Fak

Fakpromo's

In thema: Grimbergen Winter

Cocktail: Vanillejenever + Cécemel / HOT cécemel in namiddag

Historias geweldige tapmomenten: Dinsdagavond en donderdagnamiddag

Historia magistra vitae (Ahistorisch maar o zo leuk)

Om de minderheid van oudheid ook eens content te stellen, een keizerfeitje (de invulling van dat 3e woord staat vrij). Caracalla, die keizer was van 198 tot 217 was niet helemaal OK. In december 211 zou hij zijn broer Geta vermoorden, met wie hij van zijn papa braafjes samen moest regeren en nog meer van die zottigheden waren dagelijkse kost met onze Caracal. Op een mooie aprieldag in 217 besloot Caracalla samen met slechts enkele ruiters ter bescherming een offer te gaan brengen in het heiligdom van Selene, de godin van de maan. Onderweg moest hij echter plassen. Één wachter ging met hem mee, maar bleef op afstand om het niet té awkward te maken. Al plassend werd Caracalla vervolgens ergens bij het hart neergestoken. Zijn moordenaar werd niet veel later zelf hevig neergespeerd.

Dus: Kijk altijd uit met dat wildplassen. Soms maak je kans op een Gas-boete, een andere keer op een dolk in je hart...



Twitter: KringHistoria

Fb: Kring Historia

<http://www.kringhistoria.be>

