

HISTORIA

BLIKT VOORUIT

B
A
G
A
T
T
E
L
L

Deze week speciaal voor U:

Ma 24/11: -20u00: Onderwijshearing

@ MSI 00.08

-22u00: 90's Cocktailfeestje

@ Fakbar Letteren

Woe 26/11: -20u00: Veldvoetbal Historia-VRG

@Sportkot

: Volleybal Historia-Merkator

@ Sporthal KHL

Do 27/11: -22u00: Lokomotion

@ Leuven/Letteren @ Albatros

Za 29/11: -23u00: Deadline Hermes 3 (wees een ijverig student en schrijf eens iets leuks voor de Hermes)

Om naar uit te kijken...

Ma 01/12: Onderwijsvergadering+Historia Quiz (vol)

Di 02/12: Opening Lustrumjaar!

Openingsuren CuDi Historia:

Dinsdag 18u00-20u00
Donderdag 13u00-15u00
Cudi.historia@gmail.com

Fak

Fakpromo

Ramée

Historias geweldige tapmomenten: Dinsdagavond en donderdagnamiddag

Historia magistra vitae (Ahistorisch maar o zo leuk)

In het Midden-Oosten gebeur(d)en al eens rare dingen. Sultan Ibrahim I van het Ottomaanse rijk (1615-1648) was één van de sloebers die hier aan bijdroegen. Zelf was hij niet moeder Fatima's schoonste. Hij had ook niet zoveel talenten, afgaand op het feit dat het rijk onder hem bijna ineenstortte. Maar net zoals alle mannen had ook Ibrahim zijn voorkeur als het op de vrouwtjes aankwam en wel een speciale... Hij was namelijk fan van de volslanke, de gevleesde, de weldoorvoede vrouwtjes, of met andere woorden de koeien van zijn tijd. Nog zoiets: hij was "ne gevaarlijke zot". Op een bepaald moment liet hij de 280 vrouwen in zijn harem allemaal verdrinken omdat één van hen zou hebben geslapen met een ander. Vrouwen toch he! Maar goed, in 1648 werd Ibrahim gewurgd met zelfs de goedkeuring van zijn eigen moeder.

Als u dus ooit boos bent over het krankzinnige beleid van Historia: u mag ons altijd wurgen, dat zou een basisrecht moeten zijn.



JUST
EAT



Twitter: KringHistoria

Fb: Kring Historia

<http://www.kringhistoria.be>



KBC